

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

+

Liefdevol aandenken a.c.n

DE HEER

Robert JOURQUIN

*Adjunkt-Adelingschef bij de
Generale Bank op rust*

weduwnaar van Mevrouw
Liliane HENNAERT

geboren te Sint-Denijs-Westrem
op 12 oktober 1922 en overleden te Gent
op 15 december 1993, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De familie dankt U van harte
voor uw blijken van deelneming.

Ons vader, een vrolijke man, altijd opge-
ruimd, die al heel wat narigheden van het
leven had gekend.

Een vriend en vader was hij voor ons, maar
opeens is dat plotseling voorbij. Hij leeft
niet meer, maar gaat dagelijks in onze ge-
dachten heen en weer.

Een fijne man, die geen vijanden heeft ge-
kend. Veel pijn heeft hij geleden, maar hij
was toch altijd optimistisch en tevreden.
Dag en nacht was hij bij ons en stond hij
klaar, maar hij leeft niet meer, wat is dat
toch verschrikkelijk en onwaar.

De drukte voor en na de begrafenis, doet
ons nog niet beseffen dat grote gemis. Toch
zal dit gemis blijven, ons leven lang.

Begraaf. D. Van Lent
Gentbrugge - Tel. 230 68 73