

Nu geef ik U mijn ziel in handen,  
Gij zijt mijn Heer en mijn God...

Ps 25



**BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Jeanne, Hubertine JOUS**

**echtgenote van de heer Edmond Van Eesbeeck**

geboren te Denderwindeke op 8 juni 1913  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen, op 19 juli 1979,  
gesterkt door het sacrament van de zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lieve moeder,  
wij zullen van u het beeld onthouden van uw  
weken, ja maandenlang ziek-zijn. Gij hebt het  
aanvaard en gedragen met een groot geduld en  
overgave. Gij wist u op weg naar de Heer.

In uw lijden hebt gij de kracht van uw geloof  
getoond : met stil gebed en groot vertrouwen  
hebt gij uw leven aan de Vader gegeven.

Na de eerste dagen van menselijk verdriet, zal  
uw beeld ons nog schoner nabij blijven.

Gans uw leven hebt ge in eenvoudige dienst-  
baarheid, samen met uw beminde echtgenoot,  
u ingezet voor uw gezin.

Uw eenvoudige goedheid, voor ieder mens maak-  
te u door iedereen bemind.

Moeder, met eerbied en dankbaarheid zullen we  
steeds aan u terugdenken. Uw raadgevingen voor  
het goede zullen ons aansporen om het ook  
goed te doen.

Wees ook verzekerd van onze gebeden, opdat  
de Heer u de volheid van de verlossing schenke.

Wij zeggen dan ook «tot weerziens bij de Heer»!

Moeder Maria, wees haar voorspreekster bij de  
Vader !

---

Edmond Van Eesbeeck,

Raymond Van Craenenbroeck-Van Eesbeeck,

Gert Van Craenenbroeck,

De families Jous, Van Eesbeeck, Alaert en  
Standaert,

danken u voor de troostende blijken  
van deelneming en voor uw gebed.

---

De begrafenisplechtigheid had plaats in de Sint-  
Martinuskerk te Kester, op woensdag 25 juli '79  
om 10.30 u.

---

Kester, L. Vannijvel, koster. - Tel. (054) 56.80.31