

Heer Jezus, kom en hoor onze bede !



## BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## HONORÉ JUREZ

echtgenoot van

Mevrouw ELISA THOMAS

geboren te St-Blasius-Boekel, 24 april 1881 en  
godvruchtig overleden in het hospitaal te Oudenaar-  
de, 19 december 1969, bediend met de sacramenten.

Oudstrijder 1914-18

Voorzitter van de Oudstrijdersbond.

De dood kan een verlossing zijn uit een pijnlijke ziekte, maar ook het begin van een eeuwig leven. Zo verhopend wij het ook voor de dierbare overledene. Voor hem was zijn korte ziekte op hoge ouderdom een louterend kruis om onderworpen aan Gods wilbeschikking, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H Kerk, en bijgestaan door zijn biddende echtgenote het aardse leven te verwisselen met het eeuwige.

Honoré was een van de weinige oudstrijders van '14-'18 die nog in leven zijn. Zulke mensen verdienen onze eerbied en waardering. Laat ons die erkentelijkheid nu betuigen door een gebed voor zijn zielernst. Als joviale medeburger was Honoré een graag-gezien figuur in zijn vriendenkring en bij de oudstrijders. Met levenslust heziel vermoedde hij niet dat het einde zo nakend was. Met dankbaarheid aanvaardde hij het bezoek van de zijnen en vrienden, de zorgen van de verpleegsters en ten slotte het bezoek van O. L. Heer Zelf in de communie.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank om uw zorgen en genegenheid. Zorgt goed voor moeder. Blijf mijn gedachtenis in eer houden.

Beste verwanten, geburen en vrienden. vaart allen wel in dit leven. Ik dank u om uw medevoelen en gebed.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Mevrouw Honoré JUREZ-THOMAS, kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
De families JUREZ, THOMAS, PIETERAER-  
ENTS en CORDONNIER,

Om uw blijk van christelijke deelneming  
en om uw gebed danken U.