

Het eeuwig lied van 't mensenleven  
zingt altijd weer in vreugd en pijn,  
met al de dingen die wij kregen  
en eindelijk zich moeizaam geven  
aan God, bij wie geen zorgen zijn.



IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

**Heer Gustave KAFKOT**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria-Theresia DECHOU**

geboren te Geraardsbergen  
op 22 januari 1921 en godvruchtig overle-  
den in het A.Z. - V.U.B. te Jette op 20 no-  
vember 1982, gesterkt door de H.H. Sakra-  
menten.

Almachtige Vader, in uw handen vertrou-  
wen wij toe al wat ons dierbaar is. In  
de Verrijzenis van Jezus hebt Gij ons  
een bewijs gegeven dat wij niet voor  
de dood maar voor een nieuw en eeu-  
wig leven zijn geschapen.

Eenvoud, goedheid, dienstbaarheid : dat  
was zijn leven. Plots maar niet onvoor-  
bereid is de goede man heengegaan.

Bescheiden in zijn voorkomen was dit  
leven rijk op velerlei gebied. Vriendelijk  
en eenvoud maakte het schoon.

Een teken van innerlijke grootheid heeft  
hij getoond doorheen zijn beproevingen  
hij stierf zoals hij leefde. Zulk leven  
blijft onvergeten, daarvoor zijn we hem  
dankbaar.

Mijn dierbare echtgenote, lieve kinderen  
en kleinkind, familieleden en vrienden, ik  
dank U voor al het schone dat we samen  
hebben beleefd, denk nog af en toe eens  
aan mij.

De families KAFKOT, DECHOU,

DE MOYER en VAN MELLO

danken U voor de blijken van Kris-  
telijke deelneming en uw gebed.

---

Rouwondern. Andries

drukk. v d m