

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven."



TOT NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

**Valentine Marie Victorine
KASTELEYN**

weduwe van de heer
Florent RIBBENS

Geboren te Hillegem op 12 februari 1905
en overleden te Zottegem op 5 november 1983
met de genade van het sakrament van de
zieken.

Lid van de Kristelijke Bond
voor Gepensioneerden.

Het leven van de mens is een wisseling
van vreugde en droefheid. Op heerlijke
dagen volgen soms uren van pijn.

Gelukkig de mens die zich verbonden weet
met God en zich gedragen voelt door zijn
alles overtreffende liefde. Zo kan hij, zoals
Jezus van Nazareth, zijn leven uitspreken
naar God toe: zijn vreugde, zijn intens
verdriet, zijn verwachtingen en zijn diepe
eenzaamheid.

De overledene leefde in dat geloof en kon
aldus haar leven dat zij van God had ont-
vangen, aan Hem terug geven in de hoop
op onvergankelijk leven.

Zoals de tarwekorrel wordt gezaaid, ontkiemt

en groeit en wordt opnieuw geboren en als
rijpe aar wordt afgemaaid, zo gaat mijn
leven niet voorgoed verloren: ik zal ver-
heerlijkt opstaan in het licht en eeuwig
leven voor Gods aangezicht.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uw onvermoeibare zorgen in mijn
laatste levensjaren. Voor mij was dit een
troost en een steun in de eenzaamheid
en de moeilijke dagen.

Moge God u zegenen!



Jozef RIBBENS - DE BRECK Eliane,
Albert RIBBENS - VAN DURME Bérénice,
Patrick RIBBENS - DE TEMMERMAN Rita,

De families KASTELEYN, RIBBENS,
HUYGHE en CALLEBAUT

danken voor de blijken van deelneming
bij hun rouw.

Uitgever: Mevr. MUYS - Holderbeke, Hillegem