

De zoetste troost die men in het hiernamaals meedraagt, is dat men een goed mens was.



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

CLARA KEERSTOCK

weduwe van Mijnheer

MICHEL RASSCHAERT

geboren te Rozebeke op 22 oktober 1908 en godvruchtig overleden in het R.V.T. te Zottegem op 14 juli 1990, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Omer en Brigitte RASSCHAERT-VAN DEN BERGHE,

Guy en An RASSCHAERT-DE GEYTER,
Stefanie RASSCHAERT,
Xavier RASSCHAERT.

De families KEERSTOCK, RASSCHAERT,
VAN HAEZEVELDE, DE TANDT en
COUSSERIER,

denken U voor de blijken van kristelijke
deelname en uw gebed.

Eenvoudig, moedig en sterk heeft ons moeder geleefd; even eenvoudig en moedig is ze van ons heengegaan.

Een toonbeeld was ze van blijde levensmoed, rustige aanvaarding, hartelijke genegeheid en christelijk hoop. Zij droeg in haar leven de nood aan God.

Haar levensnood, haar wilskracht, haar doorzettingsvermogen maakten van haar een sterke vrouw.

Zoals in elk mensenleven waren er blijde en goede dagen, maar ook kwade en zware uren.

In onze herinnering blijft ze sterk in ons allen naleven, God gaf haar een hart om alle mensen te beminnen. Als liefde zolang kan duren, dan moet het wel echte liefde zijn.

God, wij danken U voor het leven van onze moeder. In ons leven is zij nog steeds nabij.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank om het stuk leven dat wij samen waar maakten.

Voor mij biddend, leven in de blijde hoop van elkaar weer te zien samen met vader, in Gods blijde woning.