

Mijn taak is af, mijn werk volbracht...

Ik zal met blij verlangen
mijn loon uit Gods Hand ontvangen.

+

Dankbare herinnering aan
en vroom aandenken van

ZUSTER ALICE

(Mejuffrouw Ida Keerstock)

van de zusters van Sint Franciscus
van Oprakel.

Zij werd geboren te St.-Maria-Latem
op 28 april 1901
werd aan de Heer toegewijd
door de kloostergeloften
op 15 april 1925
en ging naar het huis
van de Hemelse Vader
gesterkt door de ziekenzalving
op 19 februari 1982.

Stil en bescheiden zoals ze was en geleefd heeft is Zuster Alice in haar eenentachtigste levensjaar zachtjes in de Heer ontslapen.

Het leven van deze goede zuster was getekend door diepe vroomheid, hartelijke omgang en eenvoudige beschikbaarheid. In haar lang leven heeft ze Gods aanwezigheid gespeurd in vreugde en verdriet. Vooral muziek en de natuur deden haar religieuze aard openbloeien.

In de verschillende kloostergemeenschappen waarin zij heeft geleefd was zij graag gezien omdat zij zichzelf kon vergeten om aan anderen te denken.

Heer onze God, wij zijn dankbaar voor het leven van deze goede medezuster. Wij geven haar aan U terug. Moge zij bij U voor onze gemeenschap en haar dierbare familie blijvend ten beste spreken.

De oversten en de zusters
van Sint Franciscus,
de families Keerstock, Callaert,
danken U van harte voor uw medeleven
en gebeden.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel