

Zoals God wil.

(Cat.)



Te Michelbeke, op 19 oktober 1962, ging in Gods
eeuwigheid binnen de ziel van

Mevrouw Irma KEERSTOCK

weduwe van de Heer

Alfons De Vleeschauwer

De overledene was 72 jaar oud (geboren te Gent, op
9 september 1890) en werd tot haar hemelgang
geheiligd door de sacramenten van de zieken.

◆◆◆

Irma was een moeder :

in de hulpbehoevende jeugd van haar kinderen ;
in tijden van last en zorgen ;
in de gelukkige jaren van haar ouderdom.

Zij was en bleef een moeder :

door haar geloof en gebed ;
door haar nooit ophoudende bedrijvigheid ;
door haar zachte opgewektheid ;
door oprechte eenvoud en blijde ernst.

Irma was een overtuigde kristen-vrouw. Zij leefde
van God, met God en voor God. Zij wist dat zij Hem
nodig had, maar zij wilde Hem ook niet missen ; zij
kon niet zonder Hem. Bij en in God ging zij telkens
weer de kracht halen om kristelijk te kunnen hande-
len, om haar kristenzijn te kunnen beleven met haar
medemensen. Zo begrijpen wij dat, zelfs als het haar
door ziekelijkheid reeds zeer lastig viel om naar de
kerk te gaan, zij er toch was, tot de laatste zondag
van haar leven toe. Zo begrijpen wij ook haar naas-
tenliefde en de aanbeveling, die zij, enkele ogenblik-
ken voor haar sterven, deed aan haar kinderen :
«Kinderen, tracht altijd goed eens te zijn en elkaar te
helpen ; het is het schoonste en het beste dat gij kunt
doen voor de tijd dat gij hier samen zijt».

Haar overgave aan Gods Wil, toen zij voelde dat
haar aardse leven ten einde liep, heeft haar een bie-
zonder gezegend stervensuur gegeven.

Laten wij bidden :

„Zie genadig neer' smeken wij, Heer, op de offers
die wij U opdragen voor de ziel van uw dienaar
Irma, opdat zij, gezuiverd door die hemelse heilmid-
delen, in uw goedheid moge rusten. Door Kristus onze
Heer. Amen”.

Kinderen, moeder zegent u dankbaar voor uw liefde
en zorgen. Vader en moeder wachten U in de hemel.

Bloedverwanten en vrienden, bidt met mijn kinderen
voor de lfenis van mijn ziel.

Heilige Maria, bid voor mij en sta mij bij.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede. Amen.



Voor uw medevoelen bij het afsterven van

Mevrouw Irma KEERSTOCK

en voor uw gebeden ten bate van haar ziel,
danken U van harte

de families KEERSTOCK,

DE VLEESCHAUWER,

BROODCORENS.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke