



De Heer riep tot Zich, de zielen van zijn
dierbaren

DE HEER

Etienne Kegels

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 22-8-1933,

ZIJN ECHTGENOTE

Laura Kegels-De Vleeschouwer

geboren te Erwetegem op 19-1-1933,

HUN DOCHTER

Ingeborg Kegels

geboren te Zottegem op 29-8-1965.

Deze dierbare afgestorvenen maakten deel uit van een jong gezin dat in zijn volle bloei niet tot wasdom is mogen komen. Op een verschrikkelijke en zinloze wijze werden zij de zoveelsten in de steeds groeiende rij van verkeersslachtoffers waar onze moderne maatschappij een onverbiddelijke tol aan betaalt.

De vader was een voorbeeldig man en een moedig strijder voor zijn gezin.

De moeder heeft immer in volle begripen en met liefde haar moeilijke taak waargenomen. Hun dochtertje en medeslachtoffer was nog te jong om reeds door smarten van het leven te zijn beproefd.

Aan ons de overblijvenden, hun kinderen, moeders, zusters en broers blijft nu de zware taak het werk te voltooien van hen die ons zo plotseling ontvielen.

Gesterkt door uw gebeden en door Gods hulp hopen wij deze opgave naar behoren te volbrengen.

De namis zal plaatshebben op zondag
21-7-1974 om 8 u. 30.

De families KEGELS, VAN DEN BERGHE,
DE VLEESCHOUWER, VAN CAENEGEM,
**danken U voor de bliken van deelneming
in hun rouw die hen zo diep teft.**

Druk. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove