

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

RAYMOND, JOZEF KELLENS

weduwnaar van Mevrouw
ANNA GOSSEYE

geboren te Beerlegem, op 2 oktober 1892
en godvruchtig overleden te Zottegem,
op 28 januari 1974,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

« Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen
aanzien des persoons bestaat, maar dat
ieder die Hem eert en het goede doet, Hem
welgevallig is ». Hand. 10, 34 v.

« De mens is als gras dat spoedig verdort,
hij bloeit maar zo kort als een bloem op het
veld, de storm strijkt er langs en hij is er
niet meer ». (Ps. 103, 15)

Zo is het met de mens na een leven van
werken voor het levensonderhoud van zijn
gezin ; in dienst van het mensdom, in dienst
van God.

« Wat ge aan een van deze kleinen hebt
gedaan, hebt ge mij gedaan ». Mt. 25, 40

Beste kinderen en kleinkinderen, vaart wel
en blijf U herinneren van al het goede dat
moeder en vader voor u hebben gedaan.

De Heer en Mevrouw Roger KELLENS-VER-
HEUEN, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Hubert T'SIOBBEL-
KELLENS, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Emiel KELLENS-VAN-
DERHAEGHEN en kinderen,

De families KELLENS, GOSSEYE,
AELBRECHT en DONDT,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.**

Morre - Munkzwalm