

Gestorven graan wordt brood.

Met de uitnodiging tot een gebed weze dit een vroom aandenken aan

Achiel Jan-Baptist Keppens

echtgenoot van Mathilde MUYS

Hij zag het levenslicht op 22 oktober 1894 en werd in diezelfde - zijn gemeente - Hemelveerdegem tot het eeuwig licht geroepen op 2 maart 1976.

Hij was - Oud-strijder - oorlogsinvalied 1914 -18 Vereerd met de ere tekens : Officier in de Orde van Leopold II met Zwaarden - Ridder in de Leopoldorde - Ridder in de Kroonorde met Zwaarden - Oorlogskruis met palm - Kruis van Commandeur in de orde van Leopold II - Vuurkruis - Overwinningsmedaille - Herinneringsmedaille - Bronzen medaille met zwaard en helm - Oud burgemeester - Voorzitter van de Koninklijke Muziekmaatschappij St. Cecilia.

" Hij overkeek zijn akker en zag met voldoening dat het goed was. De reken lagen recht en het stond alles zo net. 't Werd avond ook. Hij kuiste met zorg zijn alm af, klopte de eerde van zijn kloefen, trok zijn vest aan en ging huiswaarts."

Stijn Streuvels

Dat is het beeld van vader dat in ons dankbaar hart gegrift staat. In de herfst van zijn leven gaat hij nu, fier en trots over de volbrachte taak, naar de eeuwige rust, wetend dat het weer lente en zomer gaat worden, dat het zaad, gestrooid in het akkerland van zijn gezin, vrucht zal dragen omdat hijzelf het door Gods genade liet besproeien en omdat het zich geborgen wist in een steeds naar-elkaar-groeiende-liefde van vader en moeder. De vrucht draagt de naam van verzo-

ning, geduld ; van begrip dat jongere krachten het anders maar ook zo goed deden.

De gemeenschap waarvoor hij verantwoordelijk was kon op hem rekenen omdat hij eerlijk was, rechtvaardig en omdat hij naar haar toeging als een vriend.

Harde momenten in het leven konden hem misschien wel kwetsen maar niet breken en verknocht aan zijn geloof heeft hij de Heer tot zich laten spreken in de ziekenzalving, in de ontmoeting met mensen wier goedheid voor hem een afstraling was van Gods goedheid voor ieder van zijn kinderen.

Vader mag nu gerust zijn alm kuisen en huiswaarts gaan, naar het eeuwige vaderhuis, nu rechttop en met zijn zo eigen guitige kijk zal hij bij de Heer, met een gegronde tevredenheid, gaan vertellen over zijn zo ingoede Mathilde, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Wij leven in het geloof dat de Heer zal zeggen : " Kom binnen, goede en trouwe dienstknecht."

Dankbaar als hij kon zijn, horen we hem zeggen : " Dank u, mijn geliefden met wie ik zoveel jaren gelukkig mocht samenleven ; dank u, verpleegsters van het Wit-gele Kruis om uw liefdevolle zorgen ; dank u, vrienden, om uw genegenheid." Daarom, Heer, willen wij U danken om al het goede dat we langs deze mens van U mochten ontvangen. Wij willen in zijn voorgetrokken spoor stappen en wij vragen U : om zijn groot geloof, zijn sterk vertrouwen en zijn vaderlijke liefde, geef hem de welverdiende rust in uw eeuwige liefde.

Om uw gebed en uw aanwezig medeleven danken u de families Keppens, Muys, Morreels en De Gendt.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem