

Dat zij in vrede ruste.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria KEPPENS

Echtgenote van de Heer

Jozef DE BOE.

Geboren te Hemelveerdegem op 15 oktober 1892
en godvruchtig overleden te Sint Lievens Esse
op 3 september 1968, versterkt door de H. H.
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een liefdevolle,
rusteloos bezorgde echtgenote en moeder, die
haar levenstaak in de familiekring trouw heeft
vervuld en haar dierbaren is voorgegaan in een
konsekwent beleven van haar kristen zijn. Het
wel en wee van een ganse leven, tot haar eigen
levenseinde toe, heeft zij, beschouwd in het
licht van Gods liefdevolle zorg over de mens.

De dierbare overledene voelde aan dat het
uur gekomen was waarop zij, zoals Christus,
door haar dood de Vader zou verheerlijken.
Daarom heeft zij, bij het ontvangen van het H.
Oliesel, reeds vooraf in de geest haar dood be-
leeft, één met Christus in het bewust aanvaar-
den van Gods wil over haar leven. Zulk leven
eindigt stellig in een opstanding tot eeuwig le-
ven.

Dierbare echtgenoot, voor u valt de scheiding
zwaar. Ik dank u voor uw goedheid en trouwe
levenssteun. Wij hebben elkaar zeer goed be-

grepen en elkaar gesteund in de beproeving, in
gebed blijven wij met elkaar verenigd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor uw liefde en zelfvergeten zorgen. Uw aan-
wezigheid thuis bracht telkens opnieuw zon in
ons eenvoudig bestaan. Uw gebed weze voor-
taan de band die ons blijvend bij God verbindt

Dierbare familie en alle goede vrienden, dank
voor de vele blijken van genegenheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid.



De familiën :

KEPPENS,

DE BOE,

MOREELS en

MACHTELINCKX.

**BEDANKEN U voor de blijken van deel-
neming in rouw en gebeden.**

Uitg. R. De Vos, koster, St. Lievens Esse.