

Ons Moeder was een heilige vrouw,  
O, daar ligt blijdschap in dien rouw.

René De Clercq.

Tot vroom aandenken aan de ziel van  
MEVROUW

**Marie, Josephine, Alice  
KEPPENS**

weduwe van de heer

**Edmond VAN DEN BERGE**

geboren te Hemelveerdegem, de 12 augustus 1891 en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Lierde, de 16 april 1975, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Congregatie van de H. Barbara



**De families VAN DEN BERGE, KEPPENS,  
MATTHYS en MISEREZ,**

danken U voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

In alle eerlijkheid mogen wij de Heer danken voor dit zeer verdienstelijk leven. Op een bewonderenswaardige wijze heeft deze vrouw haar taak van echtgenote en moeder volbracht.

Zij bezat een hart dat het leven niet voor haar alleen heeft gehouden, zij heeft het doorgegeven aan een talrijke schare van dankbare kinderen, die zij door voorbeeld en woord diep christelijk leerde leven.

Haar zelfvergeten zorg voor haar gezin, vooral na het afsterven van haar beminde echtgenoot en drie van haar kinderen, verdient onze volle achting en dankbaarheid. Als weduwe met haar tien kinderen moest ze alle leed en het pijnlijke verlies dragen. Zij deed het zoveel te schoner omdat zij zich in tegenslag en beproevingen met haar afgestorven familieleden bij God nog inniger verbonden voelde.

Moeder, wij zullen U missen... sterven komt ook op latere leeftijd nog altijd veel te vroeg, als het gaat om... Moeder. Uw leven staat er borg voor dat de Heer nu ook tot U zeggen zal «Kom, Uw kinderen die Gij hebt leren bidden, zullen U biddend blijven gedenken.

Beste kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, Uw moeder dankt U voor al die dankbare genegenheid, dag en nacht. Blijft die zelfde genegenheid voor elkaar betonen en volgt de weg die Uw ouders U zijn voorgedaan, opdat wij allen eens samen mogen terug verenigd worden in een hemels tehuis, waar de éne de andere mag opwachten met een grenzeloze en Eeuwige liefde.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...