



Dierbaar aandenken aan

Paul KEPPENS

echtgenoot van Martha DE CONINCK

Lid van de Petanque Club "De Singel"

Lid van de gepensioneerdkring

"Parc du Cinquantenaire"

Lid van de bond der gepensioneerden - Etterbeek

geboren te Lokeren op 10 juli 1926 en godvruchtig overleden in het Brugmann Ziekenhuis te Laken op 4 oktober 1992, gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Martha DE CONINCK,
De families KEPPENS, DE CONINCK,
WILLEMS, DE BEULE, HAECK
en aanverwanten

danken U voor uw blijken van medeleven.

De goedheid van zijn karakter bezorgde hem vele vrienden en de edele gevoelens van zijn ziel verbonden aan zijn zachte minzaamheid, verleenden hem de algemene achting.

Zijn grote vriendelijkheid en zijn bezorgdheid voor ons allen doen ons hem pijnlijk betreuren.

Hij is vertrokken uit het leven, maar niet uit ons leven: kunnen wij hem verdwenen achten, degene die nog zo levend is in ons hart.