

Geloofd zij Jezus-Christus !



Bid voor de ziel van de heer

Cyriel KESTELEYN

weduwnaar van Martha DE BOCK

geboren te Mater op 6 juni 1904 en wonende te Sint-Blasius-Boekel, godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel op 6 februari 1981.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Katharina.

De dierbare overledene was een man verknocht aan het landelijk buitenleven en aan de natuur als geen ander. Op het land en in zijn tuin vond hij zijn gading. Hij was een boer in hart en nieren.

Sedert het al te vroeg afsterven van zijn brave vrouw Martha, vele jaren geleden, kwamen zijn paard en zijn overige huisdieren de eenzaamheid een beetje verzachten, tot dat ook een van zijn kinderen in zijn gebuurte kwam bouwen en wonen.

Cyriel was een van die zeldzaam geworden buitennemen van de goede oude stempel : tevreden met weinig comfort en behulpzaam voor zijn stielgenoten die op hem beroep deden.

In zijn laatste levensmaanden heeft hij veel geleden. Moge Cyriel, om dit kruis van zijn pijnlijke laatste levensweken en om zijn barmhartige behulpzaamheid, nu op zijn beurt zelf barmhartig onthaald worden door de Heer in het hemels vaderhuis, waar geen pijn, geen rouw, geen smart en geen tranen meer zijn. Daarvoor bidden we.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank om uw zorgen en vele bezoeken in de ziekenhuizen waar ik verbleef. Blijft uw vader en grootvader, moeder en grootmoeder gedenken in uw zondagsmis en gebeden. Het ga u goed.

Dierbare broer, zuster, schoonbroer, verwanten, geburen en vrienden, u dank ik ook om uw genegenheid en om uw medeleven in de rouw.

Aan allen vaartwel en tot weerzien in het hemels Vaderhuis.



De families Kesteleyne - De Groote - De Bock - De Smet,

**danken U voor de gebeden
en deelneming in hun rouw.**

De hoogmis - namis zal opgedragen worden te Sint-Blasius-Boekel op zondag 1 maart a. s. te 9.30 uur.

Druk. De Beiaard