

*Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.*



Dankbaar aandenken aan:

DE HEER
Ferdinand KESTELEYN

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise VAN DER STICHELEN.

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 2 juli 1932
en godvruchtig in familiekring overleden te
Sint-Maria-Lierde op 3 december 1995,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

Op vele manieren kan een mens in zijn leven verlies ervaren. Soms is dat verlies zo ingrijpend dat je hele leven erdoor verandert. We denken vandaag aan het verlies van een dierbaar iemand: Ferdinand!
Toen hij enkele maanden geleden opgenomen werd in het ziekenhuis voor een heelkundige ingreep, leek het alsof hij toen al afscheid wou nemen van het leven. Hij die zo graag samen met zijn vrouw, Marie-Louise, naar de zee of naar de Ardennen trok, waar hij gemoedelijk kon praten met Jan en alleman vond het niet meer nodig. Toch deden ze samen nog een paar uitstappen.

Maar langzamerhand voelde hij zijn krachten verminderen en tijdens een wekenlange behandeling in het ziekenhuis, was hij telkens opnieuw blij en opgelucht toen hij weer in zijn vertrouwde omgeving was. Daar werd hij goed verzorgd door zijn trouwe huisarts, zijn vrouw en familie. Toen hij een drietal weken geleden bij volle bewustzijn de H. Communie en de H. Sacramenten van de zieken ontving, was hij gerust en gesterkt. Diep waren we toen getroffen door deze gelovige daad! Het moge voor ons allen een voorbeeld zijn, want Ferdinand was echt een christen mens! Rustig ging hij door het leven. Zorg dragen voor zijn vrouw en kinderen was zijn levensideaal. Maar nog meer hield hij van zijn kleinkinderen en zijn oogappels waren zijn petekinderen, die hij menigmaal naar school ging halen en die blij waren toen pepé om 4 uur aan de poort hen stond op te wachten !

Nu hij bij zijn Vader in de hemel rust zal hij verder over hen waken en ook bidden voor zijn kinderen, zijn vrouwke en zijn schoonzus Agnes die aan zijn ziekbed waakten !

We mogen de hemel dankbaar zijn dat er in onze tijd nog mensen zijn die zich geborgen weten in Gods hand en thuis hun dierbaren laten sterven.

Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van altijddurende bijstand, bid voor ons!

De families Kesteleyn - Van Der Stichelen - De Henau - Bogaert danken U voor de troostende blijken van deelneming.

Namis: vrijdag 5 januari 1996 19 uur.

Druk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96
Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/360.12.52



*Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens
last en leed
en brachten altijd liefde aan.*