

Wel zalig is de sterveling  
die nooit de kwade wegen ging  
maar die zijn leven dag en nacht  
Gods wet bewaard heeft en betracht.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Jozef KESTELEYN**

weduwnaar van Mevrouw  
**Germaine KELLENS**

geboren te Godveerdegem op 11 augustus 1909  
en schielijk overleden te Zottegem  
op 8 maart 1976.

Oud-Strijder - Krijgsgevangene 1940-1945

Ongevoelbaar komt het op ons af, wanneer  
een mens zo plots sterft. Vandaag deelden we  
nog samen onze vreugde, vandaag ook is hij  
niet meer.

Onbegrijpelijk grijpt de dood in op ogenblik-  
ken, waarop wij er helemaal niet aan dachten.

"Zalig de man, die staande blijft bij de be-  
proeving; want wanneer hij de proef heeft door-  
staan, zal hij de kroon van het leven ontvangen,  
die God beloofd heeft aan hen, die Hem lief-  
hebben."  
(Jac. 1,12)

Van een beproefd man gesproken, Jozef was  
er een voorbeeld van. Nauwelijks drie weken  
na het smartelijk verlies van zijn zoon, ver-  
loor hij ook zijn geliefde echtgenote. Daar waar  
het anderen tot opstandigheid brengt, heeft het  
hem integendeel gelouterd tot een geduldig zacht-  
zinnig man.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank  
u innig voor uw genegenheid en toewijding.  
God zegene u.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel, bidt  
voor mij opdat we eens verenigd zouden zijn  
in de hemel.



Mevrouw Emiel KESTELEYN(†)-VAN DER  
MEEREN en kinderen Marlène, Marc en  
Liliane

De Heer en Mevrouw Ghislain KESTELEYN-  
SEEUWS en kind Paul  
zijn kinderen en kleinkinderen

De families KESTELEYN, KELLENS, SOLEME  
en DE LANGE,

danken U voor Uw kristelijke  
deelneming en Uw vroom gebed.

Druk. De Ryck.Dubelloy Zottegem tel. 091-600 529