



In de vrede van Christus ruste

DE HEER

ANDRE KESTELYN

echtgenoot van Mevrouw

JEANNINE ROELS

geboren te St.-Martens-Lierde op 13 oktober 1934
en er plotseling overleden op 29 januari 1990,
gesterkt met de HH. Sakramenten "in extremis".

St.-Martens-Lierde is een stukje armer geworden, nu wij André moeten missen. Eén van ons met een gevoelig hart, die altijd eerst groette en zo ontwapenend leefde in al zijn eenvoud. Te middernacht thuis gestorven, onverwacht, plots. Een schampere dood die een stomgeslagen bittere nasmaak overlaat. Nabestaanden, scherp en pijnlijk gewekt uit hun eerste slaap, kwamen die nacht weliswaar vlug maar machteloos, voor een laatste groet, een omhelzing, een hulpeloos gebed. Nachtelijke zekerheid dat André gestorven was.

Drie gouden eigenschappen kom je, pratend en vertellend over André, telkens weer tegen. Eenvoud, spontaneïteit en gouden bezorgdheid. Eenvoud, die eigen is aan mensen met een gouden hart. Is iemand ooit teleurgesteld in hem? Heeft iemand ooit tevergeefs op hem beroep gedaan? Groette hij niet altijd eerst en iedereen? Was het niet steeds een plezier hem terug te groeten? Was hij niet de gezellige, gemakkelijke vriend, de levensgenieter, de opgewekte en eerlijke kameraad, sterk familie-ge-

bonden? Was het niet zijn vriendschap die ons zo is bijgebleven? Wat maakte hem zo prettig in de omgang? Was hij niet altijd de eerste, om te groeten, om te helpen, voor een kwinkslag, een vriendelijk woord? Noemt de één hem groot omwille van de eenvoud waarmee hij leefde, een ander prijst hem om zijn gouden hart voor iedereen. En in alles even spontaan. Een open boek. Zelfs scherpe ogen konden niet meer zien dat wat er te zien was. Een man van eenvoud, zonder geheimen, zonder valsheid, oprecht.

Tenslotte en niet het minst zijn bezorgdheid. Zo bezorgd om Jeannine dat hij alles voor haar deed, in goede en kwade dagen. Is dat niet André's mooiste kant, dat hij diep-in-zich-verborgen een zorg meedroeg, soms een onmacht, een eenzaamheid, een ernst, een oprecht geloof in goedheid. Een zorg en goedheid die hij wellicht bewaart over de dood heen, voor Jeannine en al zijn vrienden. Klonk één keer nog zijn stem, wij zouden zeker horen: "Jeannine, als je me nodig hebt, moet je me roepen. Hou stand. Je kan het aan, zonder-en-toch-met-mij".

De families KESTELYN, ROELS, DE VUYST en VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Rouwondern. - Crematie RAOUL - Brakel