

Ik ben de Verrijzenis en het Leven  
Wie in Mij gelooit, zal leven  
ook al is hij gestorven. (Jo. 11, 25)

†

Op dinsdag 5 april 1966 te Oudenaarde, riep God  
de Vader tot Zich de ziel van zijn trouwe dienares  
MEVROUW

## **Eleonore, Elvire KESTELIJN**

weduwe van Mijnheer  
**Julien, Désiré DE TEMMERMAN**

geboren te Oudenaarde de 20 december 1876 gesterkt  
door het sacrament der zieken. Tijdens de plechtige  
Eucharistieviering in haar parochiekerk St Jozef te Oude-  
naarde, verenigden wij ons met de verzezen Christus, op-  
dat onze dierbare overledene voor altijd bij de Heer zou  
zijn in het hemels Vaderhuis.

Stil en deugdzaam was haar leven, het leven van een  
overtuigde christene. Daar zij van haar kinderjaren af al-  
tijd God gevreesd heeft en Zijn geboden onderhouden,  
zo is zij niet bedroefd geweest om de kwelling die haar  
overkwam. (H. Bernardus)

Zij is zwaar beproefd geworden. Jaren lang werd zij  
aan haar stoel gekluisterd en was zij op zorgen aange-  
wezen. Menselijkerwijze gesproken had het leven voor  
haar geen zin meer en toch was zij steeds tevreden, toch  
kwam geen klacht tegen God over haar lippen. Het is een  
schone troost voor haar naastbestaanden, te weten dat  
zij steeds zo'n goed mens is geweest. God heeft haar be-  
proefd door het lijden en haar waardig bevonden voor  
Hem. Hij zal haar niet vergeten op de dag der beloning.  
Gerust kon zij haar hoofd neerleggen in de overtuiging  
dat zij steeds, ook in de moeilijkste omstandigheden  
haar plicht heeft volbracht met onverzwakte toewijding.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bewaart mijn ge-  
dachtenis in uw hart en bidt voor mij. Gij vooral, mijn  
dochter, hebt dank voor uw onvermoeide zorgen gedu-  
rende mijn ziekte en mijn oude dag. Vanuit de hemel zal  
ik verder over u waken en voor u bij de Heer ten beste  
spreken opdat hij u moge steunen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Heer Jozef DE TEMMERMAN-†DELARUE en kinderen,  
Heer Theophile DE TEMMERMAN,  
Heer Remi DE TEMMERMAN, kinderen en kleinkinderen,  
Juffrouw Maria DE TEMMERMAN,  
Heer en Mevrouw André ROGGE-DE TEMMERMAN en  
kinderen,  
Heer en Mevrouw Albert DE TEMMERMAN-UYTER-  
HAEGHEN en kinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families KESTELIJN, DE TEMMERMAN, VANDER-  
HOOST en VERLEYEN.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelneming  
betuigen wij U onze innige dank.