



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Emilien KESTELIJN

echtgenoot van Mevrouw Maria MISEREZ

Geboren te Oprakel op 13 november 1947
en onverwacht thuis overleden op 8 november 1998,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H. kerk.

De families KESTELIJN, LIEDTS,
MISEREZ en DE CUBBER
danken U van harte om uw gebed en medeleven.

*De namis wordt opgedragen op zaterdag 19 december
1998 om 18 uur in de parochiekerk Sint-Martinus te
Sint-Martens-Lierde.*

Rouwd. & Drukw. B.V.B.A RAOUL. Brusselsestraat 70, Brakel
Tel. 055/42 24 49

Spreken over Emilien is de sluimerende geschiedenis weer wakker maken. Herinneringen worden levend. Oud zeer knaagt. Dankbaarheid en verdriet. Gemiste kansen, gemengde gevoelens. Emilien is een grote vriend. Het ware voorbeeld. Man van wijskracht die zonder woorden, zonder grootse prestaties heeft getoond en heeft geleerd om, als het moet, het kruis te dragen. Een zwaar arbeidsongeval in het begin van zijn professionele loopbaan bij Intercom verminkt hem, maakt hem bewegingsarm, eist onbeschrijfelijke maanden van aanpassing. Ongelooflijke moed en volharding. Nooit of nooit was Emilien moe. Nooit of nooit was Emilien ziek. Nooit of nooit was Emilien minder-valide. Hij was zoals wij. Hij was de beste onder ons.

Emilien en Maria deden alles voor elkaar. Dank, Maria, voor alles wat je voor hem deed. voor alles wat onzegbaar blijft. voor alles wat niet gezien werd in je mededeelzame liefde. Guy en Annick en Mathias blijven het geheim en de kracht waarin Emilien nu verder leeft. En een vader ziet na het sterven van zijn vrouw nu ook zijn geliefde zoon voorgoed vertrekken. Vader en zoon konden elkaar niet missen. De kanaries die ze samen kweekten, treuren mee

Emilien, jouw bureau op het werk is nu leeg. Jouw telefoon zwijgt. Al je collega's komen binnen om te zeggen wat we te weinig hebben gezegd, wie je was als collega, jij goede vriend en eerlijk mens. Ik mis je voortaan rechtover me, ik mis je humor, ik mis je hulp, ik mis je.

Allen die Emilien hebben gekend, treuren. Wij hebben allen verdriet. We vragen om warmte en licht en om een beetje zon in deze sombere novemberdagen. We blijven over hem vertellen. We blijven bereid tot hulp voor wie nu achterblijven. Emilien, het is beloofd

Gino Schietecutte

