



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Georges KESTELYN

echtgenoot van Mevrouw
Margriet D'HAYER

Geboren te Sint-Martens-Lierde
op 14 november 1923

en godvruchtig overleden in het AZ St.-Elisabeth
te Zottegem op 19 januari 2003,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

**De families KESTELYN, D'HAYER,
DE VUYST en DROESBEKE,**

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Metser was zijn beroep, opbouwen ...
nu al een poosje geleden.
Opbouw-werker was hij ook in zijn gezin
voor zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.

Georges was een sportliefhebber ...
nog het liefst de zes-dagen in 't Kuipke
of hier of daar een wielervedstrijd volgen.
Sportief was hij in het omgaan met mensen,
vertellen ... soms gekke dingen
als hij maar mensen kon doen lachen.

Vorig jaar, in de meimaand
kreeg zijn leven, zijn gezondheid
een andere wending ...
Zijn levenskracht trok uit hem weg
wat nog kon, het gebeurde ...
moedig als hij was !

Wij bleven jou nabij tot het laatste
en in de naam die je toen prevelde,
je allerlaatste woord ...
zocht je houvast bij ons allen
en we verzekeren jou
die heb je en we weten
wij hebben deze houvast bij jou
al ben je hier niet meer
maar daar ...
waar de Heer nu voor jou zal zorgen.