



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

KAMIEL KESTELYN

weduwnaar van mevrouw

Maria-Emma De Vuyst

geboren te St.-Martens-Lierde, de 6 april 1889, en er godvruchtig overleden de 2 maart 1969, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

—
Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918

Wij danken U allen, die vandaag met ons komt bidden voor deze vrome en rechtschapen man.

De overledene was een eenvoudig man, getooid met de sieraden van diepmenselijke adel: goedheid, gulheid, gedienschtigheid en hartelijkheid. Zoals velen van zijn generatie werd hij gestaald door de hardheid van het arbeidsbestaan. Maar hij wist dat dit bestaan werd voorgeleefd door de Heer zelf. Steeds heeft hij zichzelf weggecijferd omwille van zijn gezin. Slechts zij die nog de tijd gekend hebben, zonder de voorzieningen van thans, kunnen bevroeden wat dit betekent.

Bij het afsterven van iemand die ons lief was, komt de fletse smaak der betrekkelijkheid ons in de mond. En dan is het duidelijk dat alleen blijft wat diepmenselijk is: goedheid, zelfvergetelijkheid, kortom alles wat wij voor

onze medemensen hebben gedaan en betekend, en wat ook voor God telt. Dit is dan een troost voor hen die achter blijven: deze man was iemand die geleefd heeft voor zijn medemensen en dan op de eerste plaats voor hen die hem het naast stonden. Hij was een gelovige, die ons geopenbaard werd in Jezus. Met Hem wist hij zich verbonden en wel het meest, toen hij op het einde van zijn leven door het lijden werd gelouterd.

Dit geloof van de overledene zal nu onze troost zijn. Tegenover de dood staan wij machteloos, maar geloven betekent precies, tegen alle schijn in, de zekerheid verwerven, dat het laatste woord niet aan de dood is, de zinloosheid en de verwording, maar aan het leven, de liefde en de zinvolheid. Deze zekerheid werd ons geschonken in leven, dood en opstanding van Jezus Christus.

Nu de taak van onze afgestorvene is volbracht, danken wij allen samen God voor deze onvergetelijke mens, die zich met zoveel gaven van geest en hart aan zijn gezin en al zijn medemensen heeft gewijd.



De familiën Kestelyn, De Vuyst,
Faingnaert en Limpens,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

—
Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde