

God heeft haar niet gespaard in 't opleggen der kwellingen : voor iedereen is zij geweest een voorbeeld van verdueligheid en onderwerping.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Mathilde KESTELIJN

Weduwe van wijlen Kamiel DE BACKER,
geboren te St-Martens-Lierde de 1 December 1875
en godvruchtig aldaar overleden de 21 Novem-
ber 1952. Versterkt door de laatste troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een voorbeeldige kristene die overal door woorden en werken, haar geloof beleed. Recht en open van aard, vreedzaam en gediens-
tig, onberispelijk in haar handel en wandel, ver-
wierf zij de achting en de genegenheid van allen
die met haar omgingen. En wanneer een onver-
bidde en ongeneesbare ziekte haar lichaam
teisterde, onderwierp zij zich met kristene gela-
tenheid en stichtende onderwerping aan 's Heren
Wil en zag met geloof en vertrouwen den dood
te gemoet.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat
een dal van tranen om het Rijk des Hemels bin-
nen te treden... Hebt dank voor uw jaren lang,
dag en nacht, goede verzorging, daarboven zul-
len wij elkander eens wederzien. Vergeet mij in-
tussen niet in Uwe gebeden.



H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

De families KESTELIJN, DE BACKER, FAINGNAERT en VAN OUDENHOVE
danken voor de blijken van genegenheid en deelname hun betoond, bij
het overlijden van **Mevrouw Mathilde KESTELIJN.**

Uitg. M. De Vos, St-Martens-Lierde