



*Laat nu je lieve handen rusten
Ze hebben al genoeg gedaan
Ze droegen 's levens lasten, lusten
En brachten altijd vreugde aan.*

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Maurice KESTELYN

Weduwnaar van Mevrouw

Gisèle DE BOCK

Geboren te Sint-Martens-Lierde

op 16 augustus 1946 en onverwacht thuis

overleden te Delftinge

op 31 januari 2003,

begeleid door het gebed van de Kerk.

*De namis wordt opgedragen op
zaterdag 8 maart 2003 om 17.30 uur, in de
parochiekerk Sint-Martinus te Sint-Martens-Lierde.*

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost, wij danken U ervoor.

De families : Kestelyn - De Vos - De Bock -
Hellebaut - Liedts.

Tranen

Goede mens,

brave mens,

schone mens.

Ik ween bittere tranen

van verdriet,

om wie jij bent geweest.

Ik lach vreugdetranen

van geluk,

om de mooie herinneringen

die jij ons achterliet.

Hendrik



Sjinn