

*Om God heeft zij gewerkt
met God heeft zij gebeden
op God heeft zij gehoopt
tot God heeft zij gebeden.*



Tot vrome gedachtenis aan
mevrouw

Rachel Kestelijn

weduwe van de heer
Victor VAN WIJMEERSCH

Geboren te Zegelsem op 11 maart 1919
en godvruchtig overleden in het A.Z.
Sint-Elisabeth te Zottegem op 24 maart 2006,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden in de
Decanale kerk Sint-Pieter te Nederbrakel
op vrijdag 28 april 2006 om 18.30 uur.

Voor uw medeleven en gebeden danken u
de families KESTELIJN, STASSENS
en VAN WIJMEERSCH
VAN CEUNEBROECK

Op haar 87^{ste} jaar, is zij de eeuwige vreugde ingetreden, in 'n gelukkige ouderdom. Als bekroning van een goed besteed leven, heeft zij de beslissende stap gezet, naar de ontmoeting met God die zij altijd trouw heeft gediend. Gesproken uit een zeer oude christelijke familieband heeft zij, samen met haar man zaliger, gewerkt met geloof en Gods vertrouwen. Haar leven was een krans van gebed, van gastvrijheid: weldoen voor iedere mens! Zij was zo graag bij de mensen op Kerselare. In de meimaand was zij er graag bij om een praatje te slaan met de vrienden en kennissen. Maar ook O.L.Vrouw van Kerselare begroette ze dikwijls. De werken van barmhartigheid waren voor haar geen lege formules, maar ze heeft ze steeds vlijtig beoefend. Een schoon leven, niet naar de maatstaf van de wereld, maar naar die van het geloof. Ze was één van die schone figuren, die haar hemel in stilte wist te verdienen. Iedere week op post zolang ze kon, daarna telkens iedere Hoogdag als ze de Heer ontmoette in de H. communie. Uit haar Godsliefde ontsproot ook 'n rotsvast vertrouwen, in de Goddelijke voorzienigheid, die alles in het leven ten goede leidt en richt. Nu zijn haar ogen gesloten voor de wereld, maar ze openen zich voor het Eeuwig licht. Het wonder van Pasen, de "Verrezen Heer", is voor haar reeds voltrokken. "Vreugde in de Hemel". Beste zusters, broer, schoonbroer en schoonzuster niets was u te veel, dank voor uw liefde, zorgen, bezoeken en toewijding. Jezus is Verrezen, Maria is de moeder van Gods zoon. In dit geloof heb ik geleefd en sterf ik gerust. O.L.Vrouwke van Kerselare, wees onze voorspraak H. Hart van Jezus. Ik heb vertouwen in u Heilige Rita, H. Arnoldus, H. Antonius bid voor ons.