

†

Gij die hem gekend hebt,
gij die van hem gehouden hebt,
bewaart in uw gebed en in uw hart
de herinnering aan

de Heer

Jozef KERKHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Angèle VERMEERSCH

Fiertelddrager van St-Hermes
Lid van de Bond van het H. Hart
Opgeëiste van de oorlog 1914-1918

*geboren te Ronse, op 8 november 1891
en er godvruchtig overleden op 5 november 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten.*

Jozef, inderdaad plots en onverwacht zijt ge van ons heengegaan. Nooit hadden we gedacht dat de dood u zo van dichtbij in goede gezondheid schaduwde. Toch onderwerpen wij ons aan de plannen van de goede God en zeggen we : God gaf; God nam; Zijn heilige naam zij gezegend.

Zijn leven was immers een leven van werkzaamheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, goedheid en liefde voor de zijnen en voor ieder die hij op zijn levensweg ontmoette.

Geliefde echtgenote, het afscheid valt ons hard en pijnlijk, maar toch moeten we de Heer danken dat we zolang lief en leed hebben mogen delen, zoek troost en sterkte in de gebeden, ik dank u voor alles, tot weerziens in de hemel.

Beminde familieleden en vrienden, in goede en kwade dagen rekenden we op elkander, veel genegeheid en liefde mocht ik van u ontvangen, ik weet dat ge verder goed zult blijven ook voor mijn gelief-

de echtgenote die het nu dubbel nodig zal hebben, bid voor mijn zielerust.

Beste vrienden Fiertelddragers, lange jaren hebben we samen het schrijn van de H. Hermes rondom onze stad gedragen, vele mooie uren hebben we samen beleefd, dank voor uw vriendschap welke ik van u mocht ontvangen, het einddoel van ons leven is de hemel. Daar hopen we elkaar terug te zien.

H. Jozef, patroon der goede dood, b.v.o.

Mevrouw Jozef KERKHOVE-VERMEERSCH,

De families KERKHOVE, CALLEWAERT,
VERMEERSCH en VAN ENIS,

*danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.*

Begravenissen R. Devos en Zoon, Groeneweg Ronse