

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL

van
MEJUFFER

HELENE KESTENS

geboren te Nederbrakel op 1 februari 1906 en er
godvruchtig overleden op 15 juni 1964,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken,
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

Lid van de Maria-Congregatie.

Te bidden voor een overleden familielid of kennis is een liefdewerk, een plicht van dankbaarheid of misschien van rechtvaardigheid. Bid daarom voor de duurzame overledene het gebed dat de Kerk ons doet bidden in iedere H. Mis na de consecratie : «Gedenk, o Heer, uw dienaars die ons is voorgegaan met het teken van het geloof en in vrede rust. Verleen haar, en aan allen die in Kristus rusten, de plaats van verkwikking, van licht en vrede. Door Kristus onze Heer. Amen».

Als congreganiste had de duurzame overledene een grote godsvrucht tot O. L. Vrouw, daarom zal de Moeder Gods zeker optreden als haar beschermster.

Duurbare broers en zusters, ik draag een goede herinnering mede van de liefde en de zorgen die gij mij steeds hebt bewezen. Daarvoor kan ik U dan ook niet genoeg bedanken. Bidt voor mij in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis.



De families

KESTENS,
CARLIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.