

De Geest, die uitgaat van de Vader
heeft binnengeleid in de Volle Waarheid



MIJNHEER

René KESTENS

echtgenoot van Mevrouw

Anna PIETERAERENTS

geboren te Nederbrakel op 11 december 1897 en
godvruchtig overleden te Optrakel in de St.-
Franciscuskliniek op 15 mei 1967, na een pijn-
lijke en langdurige ziekte, voorzien van de HH.
Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.

Lid van het genootschap van de H. Barbara

Oudstrijder - Invalied van de oorlog 1914-1918

Vereerd met verscheidene Militaire en Burger-
lijke eretekens.

Een leven vol eenvoudige en kristelijke schoon-
heid, lijkt voor ons een einde te hebben geno-
men. Wij betreuren het een goede man en trou-
we vriend te verliezen. Vriendelijk en gediens-
tig heeft hij in het leven van velen rust en moed ge-
bracht door zijn altijd zonnige kijk op de din-
gen en op de mensen. Hij was een optimist aan
het front, een vriend aan wie men geen dienst
teveel kon vragen, een echtgenoot die men altijd
kon liefhebben, een zieke die met de glimlach
zijn onzeglijk lijden droeg. Een kristen in heel
zijn wezen. Met een kwinkslag nam hij afscheid
uit dit leven, goed bewust, dat de Heer hem tot
zich riep. Geheel bereid in het vuur van het
lijden, kon hij rustig heengaan, omdat het Vuur
van de Heilige Geest in hem zuiver brandend
was. Zo kon hij gaan naar de Volle Waarheid,
het Volle leven, de Volle Vreugde, waarom wij
in deze Pinksterdagen bidden en waarop wij ver-
trouwen.

Dierbare echtgenote, die mij als een engel van
zorgen en liefde hebt bijgestaan in mijn leven

en in mijn lijden, dank voor alles waardoor gij
mijn leven zo schoon en gelukkig hebt gemaakt.
Moge uw sterk geloof nu uw troost zijn en u de
zekerheid geven van een blij weerzien in de Vol-
le Waarheid, die nu mijn geluk is en ook eens
het uwe zal zijn, samen met al onze dierbare fa-
milieleeden, die zo goed waren voor ons en het
ook zullen blijven voor u.



De families KESTENS, CARLIER, PIETERAE-
RENTS en DEPESEMIER,

innig getroffen door de blijken van deelneming
in rouw en gebeden, danken u van harte.

Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel