

Onze Vader, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel!



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Margareta, Maria KETS

echtgenote van

Mijnheer René Goeman,

geboren te Wetteren, de 19 februari 1908 en aldaar godvruchtig overleden de 16 oktober 1957 gesterkt door de HH. Sacramenten.

Mijn God, wij begrijpen niet waarom Gij ze ons zo vroeg ontnemt. Zij was zo goed voor ons Wij aanbidden Uw heilige beschikkingen, zonder ze te begrijpen. Geef ons de kracht om ze zonder morren te aanvaarden.

Zij was een minzame echtgenote en een goede moeder, gans toegewijd aan de zorgen voor haar gezin. Niemand kon vermoeden, dat haar heengaan naar het ziekenhuis haar vaarwel zou zijn aan haar echtgenoot en kinderen en haar tocht naar de eeuwigheid. En toch zo was Gods raadsbesluit.

Ten paradijze geleiden u de engelen, ga met de heilige martelaars mede en uit Jerusalems heilige muren komen de zingende koren u tegen !

Dierbare echtgenoot, mijn lieve dochter, schoonzoon en kleinkinderen, gij weet hoe zielsgraag ik nog lange jaren bij U had willen blijven. Maar 't heeft niet mogen zijn. Hoe zwaar het ook weze, toch offer ik graag mijn leven voor uw aller welzijn. Zoekt gij troost bij onze Lieve Heer. Ziet midden uw tranen op naar de gekruiste Zaligmaker, die u zal leren het kruis te begrijpen en deemoedig te aanvaarden en te hopen op de dag van de verrijzenis en het eeuwig wederzien.

Zoete Here Jezus mijn,
laat ze in ruste en vrede zijn
in alle eeuwen. Amen.



De familie KETS,
De familie GOEMAN,
De familie RAMAN,

Danken U voor de gebeden en
blijken van deelneming hun be-
toond in hun rouw.

.....
Drukk. P. De Brauwer Oordegem.