

De dag van morgen is onzeker en weet gij of de
Heer hem U vergunnen zal? Nav. Chr.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL KETSMAN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA STERCKI

geboren te Ste Maria-Lierde, de 17 Juni 1872.
en in de Heer ontslapen de 14 Mei 1954.

Het leven op aarde is broos en eigenlijk kort van duur; nooit zijn we zeker van de dag van morgen, want zie wanneer men er zich het minst aan verwacht klopt de Meester aan onze deur, zoals Hij zelf ons heeft verwittigd: "Waakt, want gij weet niet wanneer de meester des huizes komt: 's avonds laat of te middernacht, bij het hanengekraai of 's morgens vroeg..." (Marc XIII 35)

Lange jaren heeft deze man mogen doorbrengen op aarde, jaren echter van hard werk en onverminderde opoffering voor zijn gezin. Verpozen kende hij niet, zelfs niet op zijn laatste dag; zijn glorie was het welzijn van zijn kinderen. Voorzeker heeft de Heer in mild erbarmen over hem neergezien en voor de Hemel opgetekend wat deze man en vader heeft verricht.

Duurbare Echtgenote, lang mochten wij saam lief en leed delen; danken wij daarvoor de Heer en blijf naar hem opzien; eens zien we ons elkaar bij Hem terug.

Geliefde Kinderen, blijft moeder eren en liefhebben, blijft in onderlinge liefde verbonden en gedenkt mij voortdurend in innig gebed.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk vanegenheid en troost.

De familiën KETSMAN, VAN DE WIELLE, STERCKI en VAN DAMME danken U hiervoor.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St M.-Lierde.