

Heer, herinner U de naam van Uw trouwe dienaar die ons in de dood is voorgegaan getekend met het geloof dat hij in liefde waar maakte.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MIJNHEER

ERNEST-RENÉ KETSMAN

weduwnaar van

Mevrouw IRMA LOBIJN

geboren te St-Kornelis-Horebeke op 5 juni 1904 en godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel) op 31 januari 1979, voorzien van de Sakramenten van de zieken.

Amper na een paar weken zijn dezelfde kinderen en familie weer verenigd nu rond het afsterven van vader. Het heengaan van moeder is hij niet te boven gekomen. Vader is heengegaan rustig en gans overgegeven aan Gods heilige wil.

Hij was een goede echtgenoot, een minzame vader, een noeste werker. Met zijn openhartig karakter, met zijn geest van dienstvaardigheid en toewijding werd hij geacht en bemind door al wie hem goed kende. Graag heeft hij gewerkt voor zijn gezin tot de dag dat zijn krachten het niet meer toelieten. De wederwaardigheden en beproevingen bleven hem niet gespaard vooral op het einde van zijn leven. Met grote moed en veel geduld heeft hij lief en leed aanvaard en gedragen. De Heer lone zijn trouwe dienaar en neme hem op in zijn eeuwige liefde.

Wij vragen U Heer, dat niets van wat hem heilig was moge verloren gaan en dat zijn voorbeeldig leven tot ons mag blijven spreken ook nu hij gestorven is. Moge al her edele, het goede en schone voortleven in zijn kinderen, kleinkinderen, familie en al diegenen die hem mochten ontmoeten. Zo zullen we zijn gedachtenis levend houden. Want vader zullen we nooit vergeten. Hij zal er altijd zijn; wij zullen ons zijn genegenheid herinneren, en onze liefde zal hem in ons hart bewaren.

Als christen mensen doen we dit in ons gebed; omdat we geloven in de eeuwige Liefde van God; in de uitverkiezing van God voor elke mens.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, heb dank voor uw liefdevolle zorgen en tedere genegenheid. Van uit de hemel blijf ik met moeder U volgen en in liefde met U verenigd. Vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

Ook dank aan de Eerwaarde Zusters, die mij in de laatste maanden met zoveel toewijding hebben bijgestaan. De Heer zegene en beware U. Aan allen tot weerziens in de hemel.

Barmhartige Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families KETSMAN en LOBIJN,

danken voor de bliken van
deelneming en gebeden.