

God, Gij alleen laat mij zonder zorgen rusten.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA KETSMAN

weduwe van de Heer

Achiel VAN DER HAEGEN

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 14 september 1904
en godvruchtig overleden in het Algemeen
Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem,
op 1 november 1990,
nadat ze de Pauselijke Zegen en de
Ziekenzalving ontvangen had.

Julien en Denise
DE VUYST - VAN DER HAEGEN,

Roger en Denise
VAN DER HAEGEN - VAN CAENEGEM,

De kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families KETSMAN, VAN DER HAEGEN,
HAEGEMAN en BAUWENS,

zijn U oprecht erkentelijk voor uw bliken
van medeleven bij hun rouw.

Op Allerheiligen is deze moeder heengegaan naar de plaats die Christus voor haar bereid had. Daags voor haar dood is de Heer haar nog komen bezoeken in de Eucharistie. Maria is gestorven gelijk ze geleefd heeft : haar gedachten steeds op God gericht, met grote ijver en met eerbied Hem dienend. Ze is een vrouw geweest van gelovig gebed, die in haar leven God de plaats gaf die Hem als Schepper en Verlosser in elk mensenleven toekomt. Daarom was ze ook een moeder die voor haar kinderen echt een geschenk uit Gods hand was.

God had haar gegeven, wijsheid van oordeel, mildheid van hart en eenvoud van geloof. Met deze gaven is ze haar gezin voorgegaan. De dood van een goede moeder brengt altijd een leegte in het leven van haar kinderen.

Moeder, wij danken God, dat gij ons moeder mocht zijn.

Moeder, wij danken u om uw zachtheid, om uw begripvol mseeleven met uw kinderen en kleinkinderen, om het steeds welgekomen zijn bij u, in onze thuis.

Heer onze God, wij danken U om alle goedheid die van ons moeder is uitgegaan. Ten einde toe heeft ze steeds al haar hoop op U gesteld. Neem haar nu dan ook op in Uw heerlijkheid met Jezus, onze Heer.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize