

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi KETSMAN

weduwenaar van Mevr. Adriënne WANDELAERE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 10 augustus 1900 en godvruchtig overleden te Ronse in het Burgerlijk Hospitaal op 7 november 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Als gelovigen hebben we de zekerheid dat we na de dood verder leven in Gods liefde. Sterven is ingaan in het ander leven dat eeuwig duurt. Wij sterven om eens te verrijzen. Christus is ons voorgegaan in lijden en dood, maar ook in verrijzenis en hemelvaart.

Remi heeft zoals elke mens het lijden gekend, heeft hard moeten werken voor zijn gezin en is nu na een schone levensavond mogen ingaan in het rijk der doden, om daar voor eeuwig te mogen rusten in Gods goedheid en liefde.

Bij zijn overtocht naar het rijk van blijvend geluk kunnen wij hem helpen door ons gebed. In deze eucharistieviering bidden we dan voor zijn zielerust. Heer laat worden wat we met de Kerk bij het einde van de uitvaartmis bidden « Ten paradijze geleiden U de engelen. Dat bij uw aankomst U begroeten mogen de martelaren. Zij geleiden U tot in de hemelstad Jeruzalem. Moge 't koor der engelen U met vreugde ontvangen. Als Lazarus, de arme vader van weleer, zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn ».

Geliefde kinderen en U allen die mij geholpen hebt zeg ik oprecht dank en wil mij nog menigmaal indachtig zijn.

De families :

KETSMAN, WANDELAERE,
DE VOS, VIEREN,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel