



GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Sylveer KETSMAN

zoon van wijlen

René en DANEELS Irma

Geboren te Deftinge op 12 juni 1934
en godvruchtig overleden op 18 juni 1988
in de O.L. Vrouwkliniek te Aalst,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken

Om iemand te kunnen waarderen en begrijpen, moet je hem van binnen-uit kennen. Dat weten op de eerste plaats zij die met hem als gezinslid, familie, geburen en werkmakers hebben gesproken en z'n beste bedoelingen hebben ervaren. Zo heeft Sylveer de gaven die hem aangeboren waren gebruikt en ten dienste gesteld van zijn medemens.

Hij was als chauffeur 'n gedienschtig en grappig man. Kon ook als werkmaker met de mensen om. Hij hield van hen en was zo hun vriend en metgezel.

Hij trad iedereen met eerlijkheid tegemoet en werd aldus gewaardeerd bij iedereen. Reeds vroeg heeft hij echter z'n werk moeten laten gaan, omdat z'n gezondheid het liet afweten. Dan waren de dagen lang en z'n leven zwaarder. Gelukkig had hij z'n broers, zusters en familie die het hem wat konden doen vergeten.

En ... nu hij, zo jong nog, heeft volbracht en gelovig heeft aanvaard, vrouwen wij onze handen over hem in 'n oprecht gebed: "Heer, die elke mens genadig tegemoet treed, geef onze Sylveer de eeuwige rust in uw barmhartige hemel, waar hij welkom is."

De families KETSMAN en DANEELS,

danken U oprecht voor uw blijken van
genegenheid hen betoond bij hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize