

Waar liefde en vriendschap heersen,
daar is God!



In de vrede des Heren ruste

Mevrouw

Maria Keuterickx

Echtgenote van de Heer

Georges Batta

geboren te Pollare, 15 juli 1900 en godvruchtig
overleden in het Hospitaal te Ninove, 1 oktober
1966, versterkt door de H. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

—

Na een lange omreis door "de nieuwe
wereld", is zij naar haar vaderland teruggekeerd,
financieel zeker verrijkt, maar nog meer met
gaven van hart en van geest.

Zij was een moedige vrouw, die in alle om-
standigheden steeds de kracht opbracht eigen
leed te verbergen en anderen op te beuren en
aan te moedigen. Zij geleek op de "sterke
vrouw", uit de Bijbel, die door werken en zor-
gen instond voor het geluk van haar man. Trouw
stond zij hem terzijde om, met liefde en takt,
wel en wee te dragen en optimist te blijven.

Haar langste reis was de reis naar binnen,
naar de stilte, naar de innerlijkheid... Door taal
en ziekte vervreemd van de mensen, heeft zij
geduldig haar kruis gedragen, vol attentie voor
anderen en zelf zeer dankbaar voor de kleinste
attentie.

Haar kortste reis is haar opgang naar de he-
mel, want de eenvoudigen en vreedzamen heb-

ben voorrang bij God, temeer als zij hun kruis
met Christus dragen...

Dierbare echtgenoot, mijn groot verdriet is
u alleen te moeten achterlaten. Ik dank u om
alles wat uw liefde tot mij u ingaf en bovenal om
de tedere zorg van de laatste jaren. Blijf uw
vertrouwen stellen op God en onze Hemelmoe-
der; Zij mogen uw eenzaamheid doorbreken en
u moedig de toekomst doen aanvaarden.

Beste familieleden, vaartwel en bidt voor
mij!

O. L. Vrouw van Troost, bid voor ons!



De familiën

BATTA

KEUTERICKX

MEUNIER

SUYS

danken om de blijken van deelneming
en gebeden.

Drukk. Du Mongh-De Rijck, Denderwindeke.