

Stil is hij door 't leven gegaan
Goed zijnde en goed doende.

† BID VOOR DE ZIELERUST †
van Mijnheer

Emiel Ghislain KEYTSMAN

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE MULDER

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 26 Maart 1896,
en zachtjes overleden te Gent, op 5 November 1952.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Broederschap van de H. Barbara.
VEREERD met de Gouden Medaille der Orde van
Leopold II - Burgerlijk Kruis 2e klas (25 jaar trouwe
dienst) - Burgerlijke Medaille 1e klas van 35 jaar
trouwe dienst aan N.M.B.S. - Herinneringsmedailles
van de Oorlog 1940-45,

2 gekruiste bronzen sabels en 2 gekruiste sabels.
Kruis van verdienste van de Vaderlandse strijders,
Beroepsverenigingsereken 2e klas Ministerie van
Arbeid en Sociale Voorzorg.

Syndikaal Ereteken 3e klas van het A. C. V.

Hij was Voorzitter van het Christen Syndikaat van
Spoor, P.T.T.Z L en N.I.R afdeling Zottegem. - Lid
van de Paritaire Commissie en andere verenigingen.

◎◎◎◎◎

De duurzame overledene, die wij thans bewenen
werd vroegtijdig ontrukkt aan de liefde der zijnen.

Bezield met oprecht christelijk sociale gevoelens
heeft hij zich met onverdroten werkzaamheid en al-
gehele toewijding ingespannen tot de lotsverbetering
der arbeidende klasse.

Maar een onverbidde ziekte kwam hem vroeg-
tijdig beproeven en zijne krachten ondermijnen. De
kunst der geneesheren kon hem niet baten. De Heer

heeft hem het offer gevraagd van zijn leven en hij
heeft het gegeven met volle onderwerping aan zijn
Heilige Wil.

Heer, uwe wegen zijn wonder en ondoordringelijk
voor den mens. Maar wij weten en geloven dat Gij
Vader zijt, ja de beste der Vaders en dat Gij alles
schikt voor ons meeste welzijn. Daarom zeggen wij:
God gaf, God nam, geef ons uw krachtige steun in
deze grote beproeving.

Mijn duurzame Echtgenote, beste Kinderen, geliefde
Moeder, mijn Broeders, Zuster en gans de Familie
mij zo genegen, God lone U allen voor uw liefdevolle
toewijding. Ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens.

Beste Vrienden dank voor uw genegenheid, blijft
mij steeds godvruchtig gedenken.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d aff



Mevrouw Emiel KEYTSMAN, geboren Maria DE
MULDER;

Mejuffers Yvonne, Aline en Christiane KEYTSMAN;

Mevr. Weduwe François KEYTSMAN-SEEUWS;

De Familiën KEYTSMAN, DE MULDER, SEEUWS
en VAN TRAPPEN.

BEDANKEN.

Druk.—Oct Schauttaet-De Keyser, Zottegem