

†  
**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
ELODIE KIEKENS**

weduwe van de Heer  
**JULES DE SMET**

geboren te Sint Lievens Esse op 30 mei 1902  
en schielijk overleden te Sint Antelinks op  
7 november 1971, gesterkt door het  
H. Oliesel in extremis.

Op deze herfstdag na Allerzielen, waarop onze dierbaren, gesneuvelden, worden herdacht, moeten wij ons moeder naar haar laatste rustplaats voeren midden de stille weelde van honderden chrysanten.

Op deze dag roept de kerk ons op te bidden voor allen die ons in geloof zijn voorgedaan naar het eeuwig leven.

Maar vooral voor moeder willen wij bidden. Haar beeltenis zal ons heilig en dierbaar blijven. Zij heeft ons voorgeleefd te houden van ons gezin; om steeds met vreugde het werk van iedere dag te verrichten; om alle dingen wijselijk te meten naar hun waarde voor eeuwigheid.

Alleen de dood kon haar tot rust doen komen. Heb dank Heer om de gave van zulk een moeder.

Mijn dierbare kinderen, ik weet dat ge harde pijn zult lijden omdat mijn heengaan zo onverwachts is gekomen.

Ik dank u om de vele zorgen die mijn eenzaamheid hebben verlicht, en mijn stil gedragen pijn hebben verzacht.

Laat onze kleinkinderen die me zo dierbaar waren, nu de handen vouwen en bidden tot God dat hij mij genadig weze.

Spreekt hen dikwijls over mij opdat mijn gedachtenis in hen levend zou blijven.

Steunt elkander verder in het leven, bidt voor mij en vader, in de heilige mis; het is de schoonste blijk van dankbaarheid die gij ons nog geven kunt; en tot weerziens bij God.



De Heer en Mevrouw Georges DE SMET-DE  
COUCK en kinderen,

De Heer en Mevrouw Arthur DE SMET-DE  
DECKER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gilbert VAN STEENBER-  
GHE-DE SMET, kinderen en kleinkinderen,

De families :

KIEKENS,  
DE SMET,  
DE CLERCO en  
DE SMET,

danken U voor de bliken van deelneming.

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks