

"Mijn vadertje hij was rechtvaardigheid  
Hij had de zware last op zich genomen  
Een eerlijk mens te zijn in woord en daad,,"

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

## Henri KIEKENS

Weduwnaar van **Mevrouw  
Alphonsina VAN DORPE.**

Geboren te St. Antelinks op 8 oktober 1900  
en godvruchtig overleden in de Stedelijke kliniek  
te Ninove, op 23 juli 1975, gesterkt door de  
H.H. sacramenten der zieken.

Een eenvoudig, goed mens en diep gelovige is  
van ons heengegaan. Het leven heeft hem niet  
gespaard. Het was dikwijls donkere nacht voor  
hem.

Nacht als hij vertrok om het brood te verdienen  
voor zijn gezin,  
nacht in de donkere kolenmijnen  
nacht als koolstof en grauwzuur zijn longen  
verstikten,  
nacht als zijn vrouw hem zo vlug ontviel en  
hij de lasten alleen moest dragen,  
nacht die vele weken in de kliniek doorgebracht.

Maar in die donkere nacht scheen toch de zon.  
De zon, die scheen in de liefde van kinderen  
en kleinkinderen,  
de zorgen waarmede hij werd omringd,  
de vreugde om zijn nageslacht,  
de genegenheid en sympathie van zijn vrienden  
en geburen.

Maar vooral het licht van zijn geloof bracht  
klaarte in zijn leven.

Het afscheid valt altijd zwaar. Maar we danken  
God om al de jaren dat we vader in ons midden  
mochten hebben; om de vriendschap die van hem  
is uitgegaan, om al het goed dat hij onder ons  
heeft verricht; om het voorbeeld dat hij ons  
heeft gegeven van geduld, vertrouwen en moed.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,  
ik was dikwijls voor u een last in mijn onmacht,  
maar waar last met liefde wordt gedragen  
brengt het de mensen dichter bij elkaar.  
Ik dank u voor al uw zorgen; voor uw genegenheid  
waarmede gij mij hebt omringd.

Houdt mijn beeltenis in ere en vergeet mij  
niet in uw gebeden.

Gij allen die mij dierbaar waart, vrienden en  
geburen, die mij wat verpozing brachten in  
moeilijke dagen, vaartwel en denkt nog eens  
aan mij in uw zondagmis. Tot weerziens bij God  
in de hemel.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers,  
bid voor mij.

Mijnheer en Mevrouw **Alfons Vonck-Kiekens,**  
kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw **Michel Kiekens-Van Der  
Stichelen,**

De families

**KIEKENS, VAN DORPE, DE COUCK  
en DE BODT.**

danken U innig voor de blijken  
van deelneming betuigd in hun  
rouw.

De Toren, Herzele