

"Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal nooit ster- ven voor altijd..

(evangelie van Sint Jan)



GEDENKEN WIJ IN ONS GEBED

MEVROUW

CLARA KIELEMOES

weduwe van de Heer

Jules VAN DE WEGHE

geboren te Scheldewindeke op 7 juni 1902 en
godvruchtig overleden te Oosterzele
op 8 februari 1979.

Bestuurslid

van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

" Kinderen, wij moeten niet liefhebben met
woorden en leuzen maar met concrete daden..
(1 Joh. 3, 17-18)

Wat een merkwaardige toepassing vinden wij
hiervan in het leven van onze lieve moeder en
grootmoeder.

Zij had geen Jaar van het Kind nodig.
Haar huis was immers altijd een thuis voor
haar kleinkinderen.

Met dezelfde ijver en dezelfde minzaamheid
waarmee zij destijds haar eigen kinderen had
opgevoed,
zorgde zij nu voor de kleine Freia, die haar
zo nauw aan het hart lag.

De dienstbaarheid en de trouw waarmee zij zich
jarenlang inspande voor de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden, zijn voor velen een begrip
geworden.

Bekommerd als zij was, om de goede gang van
zaken deed zij wat van haar verwacht werd...
zelfs tot op het allerlaatste ogenblik.
Haar diep kristelijk geloof en haar aandacht
voor de kleine dingen in het leven,
zullen wij nooit vergeten.

Mémé, wij nemen afscheid van U, in het besef
dat gij Uw onuitwisbare stempel hebt gedrukt
op drie generaties.

Dank U, voor Uw blijvende inzet,
voor Uw grenzeloos geduld, voor Uw mooi
voorbeeld,
Dank U, mémé voor alles.

De Heer en Mevrouw Lucien VAN HECKE-VAN DE
WEGHE en kinderen Lucrèse, Patrick, Kathleen,
Filip, Ann en Bart,

De Heer en Mevrouw Roger VAN DE WEGHE-DE
BOSSCHER en kinderen Luc en Marc,

De Heer en Mevrouw Johan VAN HECKE-COENS
en dochter Freia,

De families KIELEMOES, VAN DE WEGHE,
VAN MELDERT en VAN DER SCHELDEN,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Uitg. De Brauwer-De Mulder - Oosterzele
Begraaf. J. Wanzele - Oosterzele