

Heer blijf ons nabij : laat de overledenen voor  
altijd leven bij U !



Vroom aandenken aan  
DE HEER

## **Frans KIELEMOES**

**Echtgenoot van Mevrouw Zulma ELIANO**

Geboren te Landskouter op 23 september  
1900 en zacht in de Heer ontslapen te Zotte-  
gem (St.-Elisabethkliniek) op 2 april 1981, ge-  
sterkt door het Sakrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Bestaan, leven, het is een mysterie. Een  
mysterie van de liefde die ons tot leven liet  
komen. Liefde van mensen maar ten laatste  
de liefde van God. Want God is Vader, alles-  
omvattende liefde, die in en door de liefde  
van mensen werkzaam is. Hij houdt ons vast,  
gans ons leven door en ook in onze dood.  
Zijn liefde is eeuwig en trouw. Daarom belij-  
den wij, geloven wij in het eeuwig leven.  
Sterven is de geboorte naar iets heel anders,  
naar een verheerlijkte mens. Daarvoor is Je-

zus' Verrijzenis onze echte en sterke waar-  
borg.

Onze dierbare overledene mocht van deze  
hoop leven. Werkzaam man gedurende vele  
jaren, kende hij samen met zijn echtgenote  
een rustige mooie oude dag. Maar ook hem  
troffen kwalen van de ouderdom, die hij noch-  
tans moedig wist te dragen ; zonder morren  
of opstandigheid. Moge de Heer zijn lasten  
verenigen met Zijn Lijden en hem laten delen  
in zijn verheerlijking.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, hebt dank voor uw jarenlange zorg en  
gegenigheid. Uw geluk was het mijne. Blijft  
vader trouw in uw gebed en herinnering en  
mochten we allen samen eens verenigd zijn  
in het eeuwig geluk bij onze hemelse Vader.

---

De families KIELEMOES, ELIANO,  
TEIRLINCK en DE GROOTE

**danken U oprecht voor de blijken  
van deelneming en gebeden.**

---

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01  
Begr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47