

Grijze haren zijn een heerlijke kroon :  
die is te vinden op de weg van de gerechtigheid  
Spr. 16 : 31.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## CYRILLA KILLEMAES

weduwe van de Heer  
**PETRUS VERMASSEN**

geboren te Ressegem, op 10 oktober 1904 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Opbrakel, op 4 december 1987, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken.



De families **KILLEMAES, VERMASSEN,**  
**DUCK** en **PROVOOST,**

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Lucien treurde en het werd stil in het huis op  
Holderbeke sinds moeder Cyrilla naar de kliniek  
was gegaan. Ze zou niet meer genezen. Zes  
weken is zij ziek geweest. De enige ziekte van  
haar ganse leven. 83 jaar genoot Cyrilla een  
goede gezondheid. Had nooit een dokter nodig.  
Was bovendien gelukkig. Weliswaar sinds 1975  
weduwe geworden. Voordien een goed huwelijk  
gekend met twee zonen.

« Een goede moeder. Gediensig. In de weer.  
Eenvoudig en zonder complimenten. Altijd goed  
gezind. » Zo getuigen over haar burens en vrien-  
den die haar hebben gekend. Bescheiden en  
vriendelijkheid. Twee eigenschappen die haar  
sieren. Twee woorden ook die passen in deze  
adventstijd. Twee namen voor de mens op aarde  
die wij verwachten naar kerstmis toe.

Meer woorden hoeven niet. Om haar eenvoudig  
niet te schaden. Wél zijn wij dankbaar om haar  
leven en om wat zij heeft betekend en om de  
liefde die zij heeft gekregen en gegeven. We  
blijven haar dankbaar gedenken.