

Een lang leven is een zegen voor hen die geleefd hebben om het goede te doen.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

René, Henri, Jean KILLEMOES

weduwnaar van Mevrouw

Irma, Clementia, Maria VAN CROMBRUGGHE,

geboren te Parike op 27 december 1883 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de

H. Hartkliniek te Geraardsbergen

op 4 september 1977,

gesterkt door de HH. Sakramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij hadden gehoopt dat vader nog enkele jaren onder ons zijn rustige oude dag zou mogen slijten hebben, want de Heer had hem een sterk gestel gegeven. Het heeft niet mogen zijn. Enkele weken waren voldoende om hem neer te vellen; zijn lijdensweg was begonnen. Maar hij heeft het kruis met moed gedragen: enerzijds omdat hij een man met wilskracht was, gehard door het werk en ook omdat hij diep-gelovig was. Zo kon hij zijn leven offeren aan zijn God, die hem als loon voor zijn verdienstelijk leven het eeuwig geluk zal schenken.

Bemide kinderen, ik dank U om de liefde en de genegenheid die gij mij hebt betoond,

om uw bezorgdheid tijdens mijn laatste levensdagen. Ik wens dat gij nu verder gelukkig zoudt mogen zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat gij van uw kant mij niet zult vergeten in uw gebeden.

De families KILLEMOES, FAINGNAERT,
VAN CROMBRUGGHE, DE WAEGENEER,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf Vandergeynst, Everbeek