

Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

VICTORINE, MARIA KILLEMOES

weduwe van de Heer

Jozef VERNIERS,

geboren te Parike op 27 januari 1886 en
godvruchtig overleden te Petegem a. d. Schelde
op 3 november 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lijden, strijden en sterven is het lot van
de mens hier op aarde. Gelukkig de mens, die
inziet dat het leven hier op aarde slechts
een inleiding en voorbereiding is op het an-
dere leven, waar alle leed en tranen zullen
voorbij zijn.

In kristene eenvoud en stille deugdzaam-
heid heeft deze duurzame overledene haar za-
ligheid bewerkt. De beproeving heeft haar
ziel gelouterd. Het lijden en de ziekte heb-
ben haar hoop nooit doen wankelen en haar
geloof niet aangetast. Hoewel zij om haar
gezondheid bekommerd was, aanvaardde zij
alles met die ene gedachte « Heer, uw wil
geschiede ».

Met haar hemelmoeder Maria, in wie zij
steeds vertrouwen had, kan zij onbezorgd de
Heer tegemoet gaan.

Beminde familieleden, overtuigd van een
schone toekomst in het andere leven, neem
ik van U afscheid, met de hoop op een ge-
bed voor mij.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families KILLEMOES-DE TANDT,

**danken U om de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek