

« Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Zoë, Irène KILLEMOES

weduwe van Emiel VAN NIEUWENHOVE,

geboren te Parike op 30 december 1888 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 8 augustus 1983,
gesterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de Heilige Kerk en de Pauselijke
Zegen.

Het leven van deze overledene was gete-
kend door zelfvergetendheid in dienst van
haar gezin. Steeds heeft zij de last op zich
genomen om anderen te sparen.

Het was een sterke vrouw. Als men sprak
over haar hoge ouderdom, dan drukte zij
steeds blijmoedig de hoop uit eens honderd
jaar te mogen worden.

Ook toen zij de laatste maanden door ziek-
te verzwakt was en in het ziekenhuis werd
opgenomen, verwachtte ze toch nog gene-
zing en terugkeer naar huis.

Wanneer ze het de laatste jaren wat rus-
tiger moest aan doen, heeft zij veel gebeden.
In de geest van haar hemelmoeder Maria
heeft zij zo haar levensopdracht vervuld.

Haar taak is af, haar wacht de beloning
in de hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uw liefdevolle zorgen tijdens mijn
laatste levensmaanden. Ik hoop die genegen-
heid verder te mogen ondervinden door uw
gebed voor mij.

Namis : donderdag 1 september om 19 u. 30.

De families :

KILLEMOES, VAN NIEUWENHOVE,
DE TAND, BEERENS,

danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel