



*Bewaar in uw hart de naam
en het beeld van*

DE HEER

Paul KINDEKENS

echtgenoot van Christiane Van Pevenage

geboren te Goeferinge op 26 juni 1931
en overleden te Ronse op 22 juli 1998,
gesterkt door het Sacrament
van de Ziekenzalving.

Vader hield van het leven en van de mensen.
Hij waardeerde de kleine en grote vreugden
van elke dag. Het was goed bij hem te zijn,
omdat hij eenvoudig was en welgezind.
Vader was bekommerd om zijn gezin en zijn
familie, maar ook gevoelig voor de noden
van anderen. Toen de beproeving van ziekte
en lijden overkwam, verwerkte hij die in alle
stilte, zonder klagen. In volle zomer heeft de
Heer zijn leven nu voltooid en het aanvaard
als bekroning van zijn liefde voor anderen.

*Pa, bomp.
uw eenvoud en uw inzet
zijn voor ons een voorbeeld.
Bedankt om wat gij voor ons gedaan hebt.*

*M'n lieve echtgenote,
beste kinderen en kleinkind, ik dank u om
de liefde die ik van u mocht ontvangen.
Blijf nu voor elkaar zorgen
zoals ik dat voor u gedaan heb.*

*Beste familie en vrienden,
dank u wel om uw genegenheid.
Over deze dood heen blijven wij met
elkaar verbonden.*

Genadige God, wij danken U voor het leven
van Paul, en voor alle goede dingen die wij
van hem ontvingen. Gij alleen weet wat zijn
leven waard is geweest. Laat hem nu delen
in de volheid van uw liefde, voor altijd.
Amen.

De families
KINDEKENS - BORREMAN
VAN PEVENAGE - SADONES
danken U voor uw gebed en meeleven.

Drukkerij SURDIACOURT Parike-Brakel - (055) 42 34 70
Rouwleiding VAN DEN DRIESSCHE - Geraardsbergen