

Groot zijn bij God de verdiensten dergenen die hun leven aan de opvoeding der kinderen besteed hebben; want zij zullen in de Hemel schitteren als de sterren aan het firmament. (H. Hieron)

† ZALIGE GEDACHTENIS †  
van Heer

## ACHIEL KINDT

echtgenoot van Mevrouw

HÉLÈNE DE FRÈNE

geboren te Nederbrakel de 26 Maart 1890 en er stichtend overleden de 16 Juli 1952,

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

HIJ WAS RUSTEND SCHOOLHOOFD DER GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL VAN NEDERBRAKEL, LID VAN DE CONFRERIE VAN DE H. BARBARA EN VAN ST PIETER IN DE BANDEN; VEREERD MET HET BURGERLIJK KRUIS VAN 1e KLASSE.

Dit smartelijk overlijden, zo onverwachts als een donderslag bij blankende zon, is voor een doorbraaf en voorbeeldig gezin een onherstelbaar verlies, een echte ramp. Hij werd ons letterlijk ontstolen! Een onvergelykbare echtgenoot en zorgzame huisvader, een onberispelijk opvoeder onzer kinderen verliezen we in zijn edele persoon.

O Mijn God wat doet deze ruwe slag ons allen toch hartzeer! Heel het volk, gans de streek is in rouw, want hij was alom bekend en bemind. (H. Aug. 4)

Doch we moeten onze troost en opbeuring alleen bij O. L. Heer gaan zoeken en gedenken het passende vers van onzen groten dichter:

"Gelukkig die in God geloven  
Als diepe wonden 't herte slaan:  
'Is d' Here van Hierboven  
Die 't zo gewild heeft en gedaan! G.G.

De dierbare overledene was in alle opzichten een "Deftig Man", een "Grote Ziel. Rijk begaafd en zeer bekwaam stelde hij zijn veelvuldige talenten ten dienste vooral van de jeugd van ons dierbaar volk; naar het voorbeeld van de fr. Don Bosco, patroon der

kristelijke opvoeders, wijdde hij zijn verdienstelijk leven aan de kinderen, zoals Jezus was hij een kindervriend en toonde hij hun de weg naar de Hemel!

Hij was ook een persoon aangenaam in zijn omgang met de evenmens: Schalks maar altijd voornaam en waardig in zijn woord, ongeveinds, oprecht, bezadigd was iedere daad in zijn leven een streven naar het goede en daarom vol verdienste. Geen wonder dan ook dat iedereen nu opstaat om zijn deugd te loven en te roemen; zijn aandenken zal niet alleen in eigen gezin maar bij gans het volk in zegening blijven. Hij was een tijsische Brakelse persoonlijkheid.

Mijn lieve Vrouw, mijn beminde Kinderen, mijn onverwacht afsterven brengt U in onbeschrijflijke droefheid, want wij waren toch zo innig gelukkig samen in onze goede huiselijke kring. Ik moet U als wezen achterlaten, doch evenals ik voor U steeds vaderlijk zorgde hier op aarde, zal ik van uit de Hemel dat voortdoen. Weest dus niet troosteloos: ik blijf voort over U waken, voor U zorgen, U gadeslaan. Gij, op uwe beurt, vergeet nooit wat ik voor U gedaan heb, gedenk mij iedere dag van uw leven in vurig gebed en edelmoedig offer. "Vaert wel en de levete scone," God zegene en beware U!

Dierbare familieleden, goede vrienden en kennissen gedenk U mijner; gij ook, mijn dierbare oudleerlingen, gedenk uw vroeger meester en opvoeder die U het Woord Gods heeft verkondigd en in uw hart het goede zaad van Jezus' leer heeft gezaaid.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De 4 akten a. u. b. voor de dierbare overledene.

---

Mevrouw Achiel KINDT, geboren Héléne  
DE FRÈNE en kinderen;  
De Familiën KINDT, DE FRÈNE, en  
BLOMMAERT;

BEDANKEN.

---

Nederbrakel Druk. Jos. Radys-Galle