

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 quad.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# ADOLPHINE KINDT

echtgenote van Mijnheer

## Jan-Baptiste VAN DE VELDE

geboren te Rozebeke, de 11 Juni 1880 en aldaar  
godvruchtig overleden, de 13 September 1954,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

De zoetste troost die een vrouw op haar stervensuur  
genieten mag en wat tot eer haar volgt in het graf, is  
de zekerheid van een onberispelijke echtgenote en  
een voorbeeldige moeder geweest te zijn.

( St Fr. v. S. )

De Heer heeft hare dagen verlengd en haar met  
beproevingen bezocht, maar in kommer en smart, heeft  
zij onverpoosd op Hem betrouwd, overtuigd dat in de  
Hemel alleen de beloning te ontvangen is van een  
werkzaam christelijk leven.

Vaartwel beminde echtgenoot en kinderen, hebt  
dank voor uw verkleefde zorgen, leeft christelijk in  
eer en deugd. Lieve kleinkinderen die ik zo gaarne  
rond mij zag, vergeet mij niet in uw gebeden.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat 25, Zottegem

Mijnheer Jan-Baptiste VAN DE VELDE;  
Mevrouw Weduwe Karel-Lodewijk DE ZUTTER-VAN DE VELDE, kinde-  
ren en kleinkind;  
Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN DE VELDE-MEEUS en dochter;  
Mijnheer en Mevrouw Robert SCHEPENS-VAN DE VELDE en kinderen;  
Mijnheer en Mevr. Robert VAN DE VELDE-DE PESSEMIER en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Gilbert VAN DE VELDE-MELKEBEKE en kinderen;  
Mijnheer en Mevr. Sylvain VAN DE VELDE-RASSCHAERT en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Louis HOUTERS-VAN DE VELDE en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE SMET-VAN DE VELDE en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Albert VERLINDE-VAN DE VELDE en zoon;  
De Familien KINDT, VAN DE VELDE, DE RYCKE en UITTERHAEGEN

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN