



Mijn Jezus Barmhartigheid !  
Vroom aandenken aan wijlen

**HEER**

**Baziel - Laurent KINDT**

**echtgenoot van Maria EGGERMONT**

geboren te Kerkhove op 7 december 1896 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 22 januari  
1975, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

God onze Heer,  
Hoe wonderbaar zijt Gij in Uw werken !  
Gij doet de mens geboren worden op deze aarde,  
en die door U wordt uitverkoren,  
wordt herboren in het Geloof.  
Gij geeft hem Jezus' Moeder tot moeder ;  
Gij versterkt hem met Uw eigen Vlees en Bloed ;  
Gij vergeeft hem zijn zwakheden  
en zonden om zijn oprecht berouw ;  
Gij verbindt hem in de echt, en zie :  
de vrouw dient haar man in liefde en eer ;  
de kinderen prijzen hun vader hoog ;  
en op de dag van Uw beschikking  
verbreekt Gij al deze aardse liefdebanden...  
God onze Heer,  
wij danken U voor al Uw gaven  
en stamelen diep bedroefd :  
al wat Gij doet is welgedaan.  
Zijn deugd leve in ons voort !  
Dat hij ruste in vrede.

Dankbaar zullen zijn echtgenote, zijn kinders en  
kleinkinders, zijn familieleden, en de vele mensen  
die de goedheid van zijn stille dienstvaardigheid  
mochten genieten, zijn aandenken met ere bewaren  
en hem graag in hun gebeden aan de Heer aan-  
bevelen.

H. Hart van Jezus,  
wij hebben betrouwen in U !

---

Maria Eggermont,  
Antoinette Kindt,  
Lucien en Paulette Kindt-Libbrecht en kinders,  
Marcel en Georgette De Jaegher-Kindt en dochter,  
De families Kindt, Vandenberghe, Eggermont  
en Deweer,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Druk. Vergracht, Doornikstraat 79, Avelgem