

wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25
Ik ben de verrijzenis en het leven,

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Clara, Emmerencia KINDT

echtgenote van de Heer
FREDERIC, ODO ROMAN

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 23 juli 1896
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, in het
O.L.Vrouw-hospitaal, op 11 februari 1978,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de Rozenkrans.

—
Haar leven was werken en dienstbaar zijn.
Altijd bezig zijn voor de anderen. Zij heeft een
hoge ouderdom bereikt en steeds bleef zij moe-
dig en opgeruimd. Niet zoveel echtgenoten
hebben het geluk gekend samen te zijn tot in
de tachtigerjaren.

Dierbare echtgenoot, dank voor uw genegen-
heid en uw trouw, en ook gij, mijn beste huis-
genoten, familie, vrienden en gekenden, bid
met mij tot de Heer en vergeet mij niet.

Bidden wij met de overledene :

Heer Jezus, neem mij bij de hand,
ik ben bang want het wordt nacht,
breng mij doorheen de duisternis naar het Licht,
vergeef mij wat in mijn leven zondig was
en laat mij vandaag met U zijn in het paradijs.

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons
nu en in het uur van onze dood.

Hr Odo ROMAN,

Hr en Mw Albert NEYT-ROMAN,
kinderen en kleinkinderen,

Hr en Mw Fernand ROMAN-DE BLEECKER
en kinderen,

De families KINDT, ROMAN, BIEBUYCK en
MOREELS,

danken U van harte

voor de blijken van deelneming.

G. DE TAVERNIER - M. - K.