

De beste bereiding tot de dood bestaat in een volkomen onderwerping aan den wil van God.

H. Vinc. à Paulo



BID VOOR DE ZIEL

van

ELODIE KINDT

echtgenote van

Theodore Vandenaabeele

geboren te Everbeek, den 14 Juli 1867 en
aldaar overleden den 9 Mei 1948.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was een eenvoudige, rechtschappen en godvreezende vrouw. Die met haar leefden hebben de goedheid van haar hart en schoonheid van haar ziel bewonderd en betreuren weenend haar afsterven.

Job. 1

Zij vreesde God, was rechtzinnig, zedig, voorzichtig in haar omgang, aangenaam in haar woorden: van jongs af was zij in alle deugden geoefend.

2 Mach. 15 12

Werkzaam en met zorgen heeft zij haar dagen doorgebracht.

Prov.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, broeders en zusters, bedroeft u niet gelijk dezen die geen hoop hebben; een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen; wat ik u ook vraag is dat gij mij zoudt indachtig zijn in uw gebeden.

Hand. H. Aug.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

KINDT, VANDENABEELE en VANLINTHOUT